

BROEKER BIJDRAGEN

UITGAVE VAN DE VERENIGING "OUD BROEK IN WATERLAND"

Verschijnt 2 tot 4 maal per jaar
Wordt aan de leden gratis toegezonden

Nr. 23 (december 1982)

Gehele of gedeeltelijke overname van
de inhoud slechts na goedkeuring.

Copyright. Redactie-adres :
Roomeinde 13, Broek in Waterland

TWEE BEZOEKEN VAN STADHOUDER WILLEM V.

De vier Broeker burgemeesters, die ruim twee eeuwen geleden, preciezer gezegd medio juli van het jaar 1773, vernamen dat Stadhouder Willem V op zijn reis langs Noord-Hollandse steden en dorpen ook hun dorp zou aandoen, zullen niet lang nodig gehad hebben om 't er over eens te worden dat de Prins een klinkende ontvangst zou krijgen. Men blaakte hier in Broek toen niet alleen van lokaal chauvinisme, maar ook van Oranjeliefde. Het waren de heren Hilbrand Claasz Verlaan, Cornelis Cornelisz Schoon, Jan Symonsz Hals en Klaas Nanningsz Kok, allen notabelen van de bovenste plank.

't Eerste dat zij deden was de overige vroedschapsleden bijeen roepen om samen een plan op te stellen voor Woensdag 21 Juli, de grote dag van dit vorstelijk bezoek. Een plan waarvan de uitvoering ons nu nog in alle details bekend is, omdat het verloop van die ontvangst: de opwachting van de Prins, zijn rondwandeling, bezoeken aan verschillende huizen, de erepoorten die waren opgericht, de speeches, het vertrek en de maaltijd die daarna met grote voldoening door de betrokkenen werd genuttigd, tot in de kleinigheden beschreven is in een boekje, dat kort na het bezoek in Purmerend werd uitgegeven, en waarvan een exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bleef bewaard. Het bevat zoveel gegevens over het Broek van toen, dat het hier gebruikt is als gids om de wandeling van Willem V als het ware nog eens mee te lopen en verschillende huizen van twee eeuwen geleden binnen te gaan. Daarbij is natuurlijk van allerlei andere gegevens, archivalia e.d. gebruik gemaakt¹⁾.

Zo weten we uit het rekeningenboek van Burgemeesteren, dat op die ochtend van de 21ste Juli 1773 boven in de toren van de kerk de gemeentesecretaris Jacob Tentsz zat, turend in de richting van Buiksloot om te zien of de stoet er al aan kwam. Zodra hij het gezelschap in het vizier kreeg gaf hij het sein om de klok te luiden, en dit hield aan tot de Prins bij Broek was. Bij de herberg De Zwaan, aan de trekvaart naar Monnickendam, ongeveer ter hoogte van garage Kelderman, stapte hij uit het rijtuig en werd door de autoriteiten plechtig begroet. Vooraan stond

